

EBEDİ YARATICIDAN YERYÜZÜNE TELEPATİK MESAJ



Göksel Bilim

ALFA VE OMEGA



EBEDİ YARATICIDAN YERYÜZÜNE TELEPATİK MESAJ; İKİNCİ MESAJ; İLK MESAJ DÜNYA'DAN İMANLI KAYA TARAFINDAN GİZLENMİŞTİ.-

Evet Çocuklar; gerçeği arayan doğdu; bilginin dünyası ile iletişime geçti, bunlar bilginin dünyası için gerçekleşti, yüzyıllardır bekleyen aydınlanma; Yaraticınız Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için Yaşayan Doktrinleri kullandı; Geçmişte size Mozaik Kanunu göndermişti; Sonra Hristiyan Doktrini geldi; şimdi gelmeye başlayan üçüncüsü ise; Tanrı'nın Kuzusu'nun Doktrinidir; Bu Doktrin Göksel Bilim olarak da anılacaktır; Onun esasları doğanın elementlerinde yer almaktadır; Telepatik Yazıtlar Evrenin Yaraticısının kullandığı iletişim yöntemidir; her zaman böyle olmuştu; geçmişte doktrinler peygamberlere telepati yoluyla iletilmişti;

çünkü her şeyin bir kökeni ve bir yaradılış sebebi; Hz. İsa'nın Doktrininin sonu yoktur; çünkü evrende bu yoktur; ve bir şekilde tüm dünyaya yayılacak; Dünya'nın tüm dillerine çevrilecek; etkisi o kadar büyük olacak ki sömürgeci materyalizmin çöküşüne sebep olacakits influence will be such that it will make the exploitative materialism fall; çünkü Dünyaya yeni bir ahlak geliyor; Barış Milenyumunu ile ilgili bir ahlak geliyor; Ebedi Babanın Doktrinleri dünyayı her zaman değiştirir; Dünyayı geçmişte değiştirdiği gibi; Yeni Vahiy günümüz insan ruhları tarafından istendi; ve bu size verildi; varoluşunuzda yaşamış her anda, istendi ve sonunda size bahşedildi; Yeni Vahiy Kutsal Yazıtların devamıdır; Kutsal kitaplara karşı özverili olmak bir şey dindar olmak başka bir şey; ilki ebedidir çünkü ruhunuz her zaman kendi varoluşunu arar; dinler ise dünyada ilk suçlananlar olmuştur; Hz. İsa'nın doktrininde; şimdinin sözde dinleri insan ahlakı ile inanç dünyasını bölmüştür; sadece bir Tanrının olduğunu unutmuşlar; tek bir gerçek; sadece Şeytan kendisini böler ve ayırır; dindar ruhlar Roma döneminin aynı farisleridir;

Tanrının tekrar doğmasını ve geçmişi iyileştirmesini istediler; ve yargılama onlara bırakıldı; dünyanın tüm dindar insanları unutmayın ki her ruh seçtiği kadere göre yargılanır; siz kayanın ruhları da uzak dünyalarda aynısını yaptınız; siz de diğer sürüleri böldünüz; diğer yaratıklarda ruhsal karışıklıklar yarattınız; bir çok gezegeni material mabedlerle doldurdunuz; ve bunu Dünyada tekrar yaptınız; işte bu yüzden ilk yargılananlar sizler olacaksınız; kanunu çiğneyerek siz de birer sahte isaya dönüştünüz; ve tabi Tanrının emrini çiğneyen herkes, aslında; siz kutsal ana kilise dersiniz; ben ise size bun dünyada kimse aziz ya da kutsal değildir derim; gerçek insanlık Cennetin Krallığında bilinmeyen ünvanlara ihtiyaç duymaz; hatta sizin mikroskopik gezegeniniz bile; Dünya denilen toz cerreciğini veya gezeni sadece Baba ve bazı peygamberler bilir; bunun sebebi ise Tanrı Yehovanın Evreninin sonu olmamasıdır; ve her kim büyük olduğunu düşünürse değildir; sizin için hayat kadını kelimesi yazılmıştır; çünkü siz benim kutsal Yasam ile ticaret yaparsınız; körler diğer körleri yönlendiriyor; sizin hatalarınızı

diğer körlere aktaran; Yeni Doktrin yayıldığında, ruhunuzun bencillik dayanağı bölünecek; kaya sözcüğü ebediyeti veya başka bir şeyi sembolize etmez; Dünya nisbidir ebedi değildir; kilisenizin sonsuz olduğunu düşünürsünüz; yaklaşan olaylar size bu hatadan döndürecek; sadece içinde alçak gönüllük barındıranlar, sonsuzluğa ulaşabilecek; ahlaksızlığın içinde ağlağı öğretenler değil; Dünyada İlk-Doğan çocuğumun dediğı gibi; insanlığın Geleceğini görerek, bu kayanın üzerine Kilisemi inşa edeceğim dedi; Kutsal Üçlü heryerdedir; aynı anda her zamandadır: Geçmiş, günümüz ve gelecektedir; Peki ne gördün? O senin bütün hatalarını gördü; o senin, sırf seninle aynı fikri paylaşmadıkları için masum canlıları zulme uğrattığını gördü; onlara nasıl ihanet ettiğini gördü; sadece yanlış şeyler gösterdiler diye büyük yazarları ve gayret gösterenleri nasıl idama ettiğini gördü; benliğinde sadece tek bir kralların kralı olduğunu bildiğin halde, dünyevi kralları taçlandırdığını gördü; canı alıp veren ilahi Tanrı; Kral ünvanı semavi dünyaya aittir, şeytan ruh-kralı olarak adlandırılmaktadır; Tanrının emirleri Kral olmayı öğretmen aksine

her konuda alçak gönüllü olmayı öğretir; Tanrı'nın çocukları birbirini öldürürken silahları nasıl kutsadığını gördü; Tanrının: Öldürmeyeceksin dediğini bile bile; İlahi ticareti ve ruhlardaki ölümsüzlüğü gördü; hatalara düşmeden önce bir daha doğmamayı dilemek daha iyi olabilirdi; Cennetin Krallığında sizin dinleriniz bilinemez; ve Tanrı'nın çocuklarını bölmeye çalışan hiçbir inanç bilinmez; Krallıkta bilinen tek mabed çalışmakta; çalışmak bilinen tek buyruktur; senin mikroskobik gezegenin oluşmadan önce, çalışmak vardı ve hala devasa dünyalarda uygulanan tek gerçek; sizin materyal tapınaklarınız toza dönüşürken, çalışmanın mabedi asla toza dönüşmez; asla öğretilmeyecek bir tapınma; siz tapınmalarınızdaki riyakarlığınız yüzünden, Dünyanın gelişimini ahlaki ve ruhani düzeyde 20 yüzyıl geciktirdiniz.-



Evet küçük oğlum; bu ilahi çizimin de gösterdiği gibi adil olan her şey varlıkların yaratıldığı yerden gelir; Cennetin Krallığındaki bu adaleti tüm insan ruhları gördü; çünkü kendi adaletlerini görme özelliği tüm herkese verildi; Cennetin Krallığında her şey var olur; maneviyat esas alındığında kimse bu dünyaya kör gelmez; adalet hareketlerinizi düzenler; çünkü her biri kendi cennetleriyle müjdelenmiştir; adalet yaşayan Tanrının Emirleri arasında kendi ölçülerine sahiptir ki siz de aynı çubuklarla ölçülürsünüz; tüm fikirlerinizin bir niyeti vardır; ve Krallıkta her niyet canlı ve fiziksel bir hal alır; niyet ruh onunla bir suç işlediğinde yargılanır; insan vücudu makro kosmostan çıkmış ilahi yasalar denilen manyetik yasaların ürünüdür;

Her kim ki içindeki ilahiliği ufacık da olsa reddederse, Çocukları için en iyisini isteyen Tanrı'yı ve kendi ebediliğini reddetmiş sayılır; çünkü sonsuz cennette zihinlerden geçeni okuyabilirler ve o kutsal yaratıklar ruhları okuduklarında yargırlarlar da; her kim Tanrıyı redderse Canlı olan Cennetler onların girişini reddeder; orada yaptığınız her şeyin burada yukarıda bir yankısı mevcuttur; ruhunuz nereye giderse gitsin, kanun aynıdır; buyruklarım yukarıda da aşağıda olduğu gibi aynıdır; değişen tek şey bir an için yaşayan felsefedir; adaletin ruhanidir ve öyle olmalıdır; maddi olan, hayatında ve ilminde var olamaz, her ruhun eşsiz gerçekliği içinde yaşadığı sonsuzluktur; fiziki vücuta hissedilen kısa süreli değildir; etten bir vücut istendi ve ona ette bir vücut verildi, etten bir vücudu kabul etmek herhangi bir şeyi kabul etmeye benzemez; fiziksel bir geometriye sahip bir vücut istendi ve aynen bağışlandı; herkesin mirası aynı, madde ve ruh aynı haklara sahip; ikisi de istendi; ruhani ve maddi yasalar birleştirildi; Cennetin Krallığında Ahit Sandığı olarak bilinir; ruhun maddileştirilmesi rastgele gerçekleşmez;

sorumluluk ile gerçekleşir; aksini iddaa etmek kendini hor görmektir; ve her kim kendini hor görürse, içinde bulunan Tanrıyı hor görür; Yaratıcınızın her yerde olduğu size öğretilmedi mi? Hayal edilebilen ve edilemeyen her şeyde olduğu? Aslında hepimiz ağzınızla biliyorsunuz, kendi araştırmalarınızla, kendi çabalarınızla değil; yüzünüzün teri, kendi faziletiniz ile; Arayan bulacaktır; çünkü büyük arayışında kullanılacak şekilde ödüllendirilecektir; çünkü varoluşunuzda bir çok şeyi arayabilirsiniz; ve size yaşam veren Tanrıyı aramazsanız, Cennetin Krallığına giremezsiniz; nankör olan asla girememiştir; sadece alçak gönüllüler; hayatta kendi sınavlarından geçmiş olanlar girebilir; çünkü onlar Krallıktaki kendileri tarafından istenmiş sınavlardır; kişinin yaşamının her anında geçtiği sınav, istenmiş ve bağışlanmıştır; ölümünüzün şekli ve karakteristiği bile, sizin istediğiniz gibi; ve sınavlarınızda en yüksek ahlaki başarıları sağlamalısınız; çünkü o olmadan Cennetin Krallığına asla giremezsiniz; ve bu ahlakın Dünyada öğretilmesini istedin; ve İlahi Emirler sana bağışlandı; onlar senin yargılanacağın

çubuklardır; ve bu dünyanın tekemülü için gereklidir; insan ruhu beni asla irdeleyemez; benim Emirlerimle yaşamamak karanlıktır; çünkü asla Tanrının olduğu yere giremezsin; ışıktan uzak kalacağın zaman o kadar belirsizdir ki tekrar doğup rakamları okuman gerekir; mikroskopik evriminde olmayan şey; istediğin adalet aklının algılayabileceği en ufak şey ile başlar; öyledir, çünkü her şeyin başı olan en ufak olan alçak gönüllülüktür; Cennetin Krallığında ve İlahi Adalette; ve İlahi Tanrı Jehova huzundaki en önemli şey; ve aklının algılayabileceği en ufak şey fikirlerindir; her gün ürettiğin, Krallıkta istediğin şey, hissettiğin ama göremediğin şey, tüm fikirlerin uzayda fiziksel olarak hareket eder, seninle aynı haklara sahiptirler; madde olarak doğmayı sen istedin; onlarda istedi; zaman ve uzayda yaşamayı istedin; düşüncelerin, de istediler; yukarıdaki ile aşağıdaki aynıdır; isteklerin veraseti herkes için aynıdır; devasa varlıklar ister ve mikroskopik varlıklar ister; yaşayan varlıklar ister ve yaşayan hiçlik ister; ve her şey Tanrı tarafından verilir; çünkü o sonsuzdur; fikirlerin uzayda emsalsiz mesafelere

seyahat eder; asla hesaplayamayacađın kadar uzaklara; sadece Tanrı bilir; fikirlerin Krallıkta Galaktik Tohum olarak bilinir; onlardan dünyalarınız kendi cennetleriniz doğar; benim özgür irademe yazılmıştır; Her birisi kendi cennetini yaratır; çünkü hepiniz içinizde Tanrı'nın mikroskopik birer parka taşırsınız; Tanrı'nın nesi varsa, çocuklarının da vardır; aynı yeryüzündeki ailelerde olduğu gibi; kalıtsal özellikleri evlatlarına geçer; yukarıdaki her şey aşağıdaki ile aynıdır; Tanrının size verdiği miras masumdur ve ilm-i hikmetten yoksundur; çünkü seçen sizin özgür iradenizdir; ve sahip olduğunuz her şey sizin faziletinizdir; çünkü her şey kişinin yüzünün teri ile kazanılmıştır; ruhani bir çaba ile; Tanrı'nın Alem'inde bedeli olmayan hiçbir şey yoktur; her şeyin bir bedeli vardır ve olacaktır; Kişi kendi ruhani erdemi olmadan Cennet Krallığına giremez; sizin dünyanızın konforları Cennette bir anlam ifade etmez; dünyada tadına bakılmış her konfor birer ödüldür; çünkü böyle yazılmıştır: Ve ödülleri alırlar; Hiçbir dünyevi faziletin Cennette bir anlamı yoktur; ve en önemsizi ise bu tarz

konforlar Tanrı'nın Emirlerinin filozofisini anlamamanın ürünleridir; günleri sayılı bir düşüncedir; Çünkü Yaratıcı verir ve alır; her şeyin zamanı olduğu gibi dünyevi görüşlerinin de sonu gelecek; çünkü Tanrı'nın Emirleri karşısında her şey görecelidir, senin yaşamının sınavı için istediğin bir görecelik; hayat sisteminin çöküşü esaretinin çöküşüdür; alçakgönüllülerin en büyük olayı olacak; sömürülmüş ve hor görüşmüşler; Tanrı'nın karşısında hepsi eşit; kimse zengin veya fakir doğmamıştır; bu tarz durumlar sadece bu anda yaşayan hırslı ruhlar tarafından yaratılmıştır; ruhani evrimlerinde en geri gidenler tarafından; sonsuzluktan önce bu çok kısa ömürlü düşünce ile sadece dünyayı hükümleri altına alırlar; tüm bu şeytanlar dünyanın kendisi tarafından yargılanacak; çünkü kimse onun ruhunun mahkumiyetini istemez; Tanrının Kuzusunun Doktrininin Işığı dünyayı değiştirecek; çünkü Cennetin Krallığında böyle yazmaktadır; Dünya kendine söylenenin tam tersini yapmıştır; yüzyıllardır Kutsal emirler: her şeyden önce, alçak gönüllülük gelir, diyor; Pekisen Cennetin bu Emri için ne yaptın? Her şeyden

önce alçak gönüllük geldiğine göre, alçak gönüllük dünyaya hakim mi? Doğrusu hayır; çünkü alçakgönüllülerin dışlandığını görüyorum; sizin o yüksek sosyete dediğin ölümsüzlüğün bir parçası olamazlar; peki size kim böyle bir topluluk yaratma izni verdi? Bir ihtimal benim Kutsal metinlerimden mi oldu? Size doğrusunu söyleyeyim tanrının ekmediği filozofi ağaçlarının her biri köklerinden koparılacak; her canlının evrimi böyledir; Ve size kim yarattı ve kralları kim yaptı? Sadece Tanrı'nın Kralların Kralı olduğunu bilir misin? Ve Kral ünvanı bu dünyada değildir; cennete aittir; şeytana ruh-kralı denmektedir; İlahi Emirler her şeyin üstünde alçakgönüllü olmayı öğretir; birisini kral yapmayı öğretmez; size açıkça söylüyorum lanetlenmiş aristokrasinin şeytanları; hiçbiriniz Cennetin Krallığına giremeyeceksiniz; ve sizinle birlikte 3 jenerasyon çocuklarınız da giremeyecek; çünkü Tanrı Yehova'nın Yaşayan Evren'inde her veraset aynen aktarılır; hiçkimse bir mikro saniye için bile olsa gösterişçi olmasın; çünkü bir saniyeden daha az sürelik bir hatanız bile Cennetin Krallığına girmenizi engeller; dünyanın lanetli kralları,

sizin yüzünüzden Cennetin Krallığına giremedikleri için, evlatlarınızın masumiyeti size lanetleyecektir; ve onlarla beraber sizin lanetli dünya görüşünüze hizmet etmiş herkes; aristocrat denilen hiçbir şeytan Krallığa giremeyecek; çünkü Krallıkta bilinen tek fazilet Çalışmaktır; Evrensel Hikmet; çünkü Tanrı Yehova'nın Yaşayan Evreninde her veraset aynen aktarılır; hiçkimse bir mikro saniye için bile olsa gösterişçi olmasın; çünkü bir saniyeden daha az sürelik bir hatanız bile Cennetin Krallığına girmenizi engeller; dünyanın lanetli kralları, sizin yüzünüzden Cennetin Krallığına giremedikleri için, evlatlarınızın masumiyeti size lanetleyecektir; ve onlarla beraber sizin lanetli dünya görüşünüze hizmet etmiş herkes; aristocrat denilen hiçbir şeytan Krallığa giremeyecek; çünkü Krallıkta bilinen tek fazilet Çalışmaktır; Evrensel Hikmet; dürüst ve alçak gönüllü olan herkesten beklenen; geçmişte ve gümüzde Dünyanın kralı olanlardan, geçmişte ve günümüzde kibirle kandırılmış ruhlardır; ruhlarında başka varoluşların galaktik etkilerini barındırırlar; Her şeyin material parlalığa sahip olup hiçbir

entellektüeliteye sahip olmadığı varoluşlar; müna-
sip bir karanlığın tuzu; ve bir dünyada kral olan-
dan şeytan olmayan yoktur; bu hikmet direkt
şeytanın kendisi tarafında yönetilir; isyan ettiği
andan itibaren; ve onunla isyan eden tüm kalaba-
lık; kralın liderdiğinde bir ulusa üşüşen sürü
halindeki tüm insan ruhları; hepiniz cennetten
gelirsiniz; şeytan bile; cennete olan ruhlar diğer
yaratıkların alışkanlıklarını edinir; aynı sizin ara-
nızda olduğu gibi; yukarıda olan ile aşağıda olan
aynıdır; şeytanın taklitçileri dindarlar, zenginler
krallar ve düşüncesini başkasına zorlayanlar ara-
sına yayılmışlardır; fakat, hiç şeytan kalmamalı
geride; ilahi Tanrı'nın yaşayans özü her şeyi arın-
dırır; aynı eski dünyayı Mosaik Yasası ile arındır-
dığı gibi; ve daha sonra Hristiyan Doktrini ile;
şimdi ise Tanrı'nın Kuzusunun Doktrini ile bunu
yapmakta; ve Evrenin Yaratıcısı için etten bu dün-
yayı Yaşayan Kelimeleri ile değiştirmek çok kolay-
dır; birkaç cennetsel an önce söylenen aynı sözler:
Işık olsun diye buyurdu ve ışık oldu; Kutsal Metin-
leri yaratan aynı Söz; size Buyrukları veren aynı
Söz; ve size önce düşünceleriniz sonra dünyanın

fizik kanunları ile yargılayan Söz; çünkü her ruh bu şekilde olmasını istemişti; Son Kararın kendisi verilirken mahkemede olmayı istemişlerdi; aynı hayatın her anında yargılanmayı diledikleri gibi; Kutsal kitaplarımı çevirirken ortaya çıkan zorluklar gibi: her şey kesinlikle her şey sizin tarafınızdan istendi; Tanrının kuzusunun İlminin en minik detayları bile; bu size, göremediğiniz şeylerin bile Cennetin Krallığı tarafından kontrol edildiğine dair bir fikir verir; bilinmeyen duyularınız; düşünmeniz için adalet; fikirleriniz; niyetleriniz; siz kendini Krallıkta böyle olmasını istediniz; ayrıca kökeninizin bilinmezliğini de siz istediniz; nasıl yaratıldığınız detayları; fakat, her şeyi bilmelisiniz; çünkü Dünyada Tanrının Kuzusunun Işığını aradınız; ilim ile avutulmayı istediniz; Yeni Doktrin istediniz; ve bu Doktrinin varışındaki sürprizi de istediniz; Tanrının Kuzusunun Doktrini; uzun süre önce gerçekleşmiş olmalıydı; materyalizm ve imanlı kayaya olan şüphe gerçeği sizden gizledir; Tanrının defterleri vardı; ilk defterler ellerinize verildi; çünkü yargılanmıştrınız; her ruh yargılandı; bu kendilerinin bile inanmadığı dini

öğreten şeytanlar; gerçek bilgiyi ilk öğrenen olmayı istediler; ve bu onlara verildi; gerçeği saklama sebepleri kalplerinde yontulmuş bir bencillik kayası olması; onlar en az inananlardır; madenin aşkı ile etkilendi onlar; firavunsal bir veraset; onların kişileri övmesine yol açtı; siz maddenin varlığı ile sarhoş olan şeytanlara açıkça söylüyorum ki hiçbiriniz benim Cennet Krallığımdan içeri giremeyeceksiniz; hiçbir bencil kaya girmeyecektir; tüm bu nesil ve gelecek nesiller boyunca lanetleneceksiniz; siz şeytanlar yüzünden bu insanlık Krallığına giremeyecek; çünkü yaşamdaki tüm saniyeleriniz inkar ile geçti; sadece bir an veya daha az inkar bile Cennetin Krallığına girmemek için yeterlidir; ve gerçeği dünyadan sakladığında ise insanlığı Krallıktan daha da uzaklaştırdın; çünkü sen hataları ebedileştirdin, hatalarla geçen anlar daha da arttı, inkarda bulunduğunuz her an cennet canlılara kapandı; ve hepiniz saniyeleri dakikalara, saatlere, bir güne, bir haftaya bir yıla ve yaşadığınız ömüre eklemelisiniz, tüm hesaplamalarınız 12 yaşından başlamalı; o yaştan önce; tüm ruhlar tanrının huzurunda masum ruhlardır; ve

her kim masumlara sözle veya hareketle bir saniye bile kötü davranmışsa, onlar Cennetin Krallığına girmeyecektir; çünkü diğer varoluşta, onlar Krallıkta olduklarında masumlara kötü davranıldığına şikayet ettiler; bunun yüzünden yazılmıştı; Başkalarına size yapılmasından hoşlamayacağınız şeyleri yapmayın diye; Bunu yüzünden ne kötü bir baba, anne, ya da üvey baba üvey anne benim masumlarıma kötü davranırlarsa Krallığıma giremeyecekler; onların kaderleri benim masumlarıma karşı adaletlerine bağlıdır; çünkü küçük olanlar Cennetin Krallığında büyüktür; Tanrıdan sonra alçakgönüllülerin geldiği sana öğretilmedi mi? Bu Tanrı Yehovanın Adaletinde her şeyin mikroskopik olması demektir; bu yüzden senin ruhu Krallığa uygun değildir; öncelikliler ruhunun Dünyada hakir gördükleri; ruhlarınız birinci olmayı isteyemez; çünkü her şeyden önce mütevazi olmanız emredildi; sonuncu her zaman mütevazidir; o kendisine hiçbir önem arzetmez; Size kendisine önem verenin Cennetin Krallığına girmeyeceğini söylerim; yersiz önem birkaç saniye veya bir saniyeden az sürmüş olsa bile; ve bir an

bile olsun aynısını yapmış her edepsiz fikirli; Cennetin Krallığına giremeyecektir; bu insanlığın düşüsü, içine işlemiş tanrıya dair yanlış ahlak değerleri, hatalı ve dünyevi konseptlerden olacak; yüzlerce yıldır inançla ticaret yapmış bu fahişeler; o anki zevklerine göre işler yaptılar; alçakgönüllüğü dikkate almadı; çünkü alçakgönüllülük onu lükslerle sarmalamıyordu; kendisini yanıtlmadı; her materyalist, umutlarını mikroskopik ulan şu ana bağlayan, ters bir ruhtur; ruhun yasalarını bilmezler; sözde papanın karakterleri, fahişelerin başları Krallıkla bilinmezler: çünkü hiçbiri girememiştir: sadece alçakgönüllü ve mütevazi olanlar girebilir; ve ayrıca her din de bilinmez; ve hatta sizin toz zerreciği boyutundaki gezegeniniz de bilinmez; sonsuz yasalardandır; bir tanesi ise Evrenin sonsuzluğudur; o kadar sonsuzdur ki her hayal gerçekliğe dönüşür; diğer kanun ise herkes kendi cennetini oluşturur; ve bu maddeye tapan sözde papaların ve takipçilerinin yoludur, kendi dünyalarını bu felsefe ile yarattılar; her dünya cennetle çevrildiği için; ve her biri kendi cennetini yarattığı için; materyalistik sevgi İlahi Tanrı tarafından

ekilmiş bir ağaç değildir; ve Krallıkta bilinmez; benim alçakgönüllülüğümü dikkate almayan hiçbir bilim veya doktrinin bilinmediği gibi, çünkü açıkça bu gezegenin alçakgönüllüğe büyük önem vermesi gerektiğini söyledim; çünkü Krallıkta önce gelirler; yukarıda ve aşağıda önce gelirler; yapılmış onca şeye rağmen bu gezgene Krallıkta istemiş olanlar tarafından yönetilmez; karanlığın ruhları yönetir sizi; çünkü kendi durumlarında bunu Aydınlık için yapmazlar; konuşmalarında beni anmazlar; amaçları Yaratıcı değildir; sonsuzluktan önce süren çok kısa bir dönemdir; zihinlerini okurum; hesaplamalarını görürüm; çünkü ben her yerdeyim; karanlık dünyalardan kendi sözlerini yarattıklarını görürüm; Açıkça söylerim ki gururlu ve yanlıştaki liderlerinizin hiçbirisi kalmayacak; ve benim hükmümü dikkate almayan kimse kalmamalı; en başından beri dünyayı mütevazi olanlar yönetseydi, size temin ederim ki bu dünya yeni hükümler gelmezdi; hükümleri yaratanlar ihlal edenler; en ufak kural tanımayan bile Cennetin Krallığına girmeyecektir; kanun senin kendinin içinde; her zaman da böyleydi; kendi

hükmünü yaratmak için düşünmen yeterli; madde ve ruh kendi yasaları dahilinde düşünür; çünkü kimse mahrum edilmemiştir; herkesin eşit ve aynı hakları var; kimse Tanrının önünde daha az değildir; bu haklar hayal edilebilen her şekilde bildirildi; dünyada gördüğün her şekli sen istedin; onların istendiğine şahit oldun; çünkü gezegensel yörüngeye gelmeden önce, geleceğin doğa elementleri ile anlaşmalar çoktan yapılmıştır; ve varoluşunda gözünün gördüğü her şey sizin tarafınızdan İlahi Anlaşmada istendi; işte bu yüzden Tanrı Yehova'nın Yaşayan Evreninde madde ve ruhun hükmü isteme hakları var; madde ve ruhun özgür iradeleri vardır; biri diğerinden bağımsız olarak; böyle olmasaydı, kusursuz bir adalet olmazdı; birbirinin hakkında denklik olmazdı; Tanrının Adaleti tektir ve sayısız şekilde belirtilmiştir; çünkü ondaki hiçbir şeyin limiti yoktur; adalet canlı tarafından yapılan hareketlerden doğar; adalete şeklini veren hayatın tuzudur; hayatın tuzu ise varoluşta öğrenilen bilgidir; özgür iradesi göz önüne alındığında; ruhlar bilginin başarısı ile aynı hızda gelişmez; kimisi diğerlerinden daha öncedir; bu kanun

aranızdaki fiziksel eşitsizliği açıklar; edinilen her bilgi ya da kazanılan her tuz içinizde ölümsüzleşir; fakat sonsuzlukta her şey görecelidir; sen etrafındaki yaşayanların kalitesini etkielrsin; düşüncenin filozofisi ile verilen bir sembol ve Cennetin Krallığındaki ruhani hiyerarlinin kalitesia; en yüksek kalite mütavzilik ile kazanılmış; eğlence ve isle devam etmiştir; Tanrının Krallığınaki Cennetsel Komünizm ile tamamlanmıştır; bir çocuğun filozofisi ile Semavi Komünizm; hayatı boyunca zevk almayan da Cennetin Krallığına giremez; bir tek budala karakter bile girmemelidir; bu budalalık veya öfke bir saniye veya daha az sürmüş olsa bile; hepinize Cennetin Krallığında mutlu bir yaşam vaad edilmiştir; Cennetin kendisini taklik ederele; her şart altında mutluluk vaad edilmiştir; budala karakterli siz istemediniz; çünkü Krallıkta bilinmediğini biliyordun; ve budala olarak, giremeyeceğini biliyordun; eğer varoluş yüzünden sürekli sinirleniyorsan, bu kişinin seçtiği adil olmayan sistem yüzündendir; ve bu sistemlerin yaratıcıları, yargının karşısında onlara ödeme yapmalıdır, çünkü onlar istedi; vebu yüzden onlara verildi;

sömürgeci kapitalizmi yaratan şeytanlarla ilgili olarak, İlahi Adaletin tüm ağırlığı üzerlerine düşmeli; bu hırs ve galebe şeytanları Ebedi Tanrıya bu dünyada Onun İlahi Adaletini yücelteceklerine söz verdiler; kendi tiranları olmamak için; çünkü bu dünyanın sistemi iyinin ve rahatlığın bilimi, dünyanın esaretidir; sonuna yaklaşan bir esaret; yeni başlangıçlar için zaman geldi; Yeni Zaman ile Yeni Dünya; Yeni Ahlak ile Yeni Kader; Yaratıcının her şeyi yenilediği sana öğretilmedi mi? Son Hüküm Tanrının Kuzusunun Doktrini ile başlatıldı; acı dolu bir son; çünkü Tanrı'nın kanunu çiğnemek sadece acı getirir; tıpkı İlahi Tanrı tarafından yaratılmamış ve Cennetin Krallığında var olmayan adaletsizliği hayatlarınızda deneyimlediğiniz.-

kaleme alan ALFA VE OMEGA.-



NE YAKLAŞIYOR.-

NEYİN GELDİĞİ, HERKES KENDİ İŞİ İLE YARGILANACAKTIR; YAZDIĞI İÇİN; KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR; TANRININ İLAHİ ADALETİ 12 YAŞINDAKİLERİN FİKİRLERİNİ İÇERMEKTEDİR; ÇÜNKÜ SADECE ÇOCUKLAR İLAHİ YARGI İLE YÜZEŞMEZLER; TANRININ İLAHİ YARGISI BU HAYAT SINAVINDA SADECE SÖZDE YETİŞKİNLERİ İLGİLENDİRİR; BİR SANİYE DİYE ÖĞRETİLEN ŞEY BİR VAROLUŞA DENKTİR; NASIL DÜŞÜNÜLDÜĞÜNE BAĞLI OLARAK ELDE EDİLMİŞ BİR VARLIK DA OLABİLİR KAYIP OLMUŞ VARLIK DA OLABİLİR; TANRI İÇİN HER ŞEY LİMİTSİZDİR; MİKROSKOPİK ZİHİNSEL ÇABALAR İÇİN BÜTÜN VARLIĞI SUNAN EBEDİYET.-

ALFA VE OMEGA



Uzun süredir beklenen Vahiyler nasıl başladı?

Ebedi Tanrı'nın Peru'daki temsilcisi olarak, 1975 ve 1978 yılları arasında, Ebediyetten aldığı Telepatik Mesajlar şeklinde gelen Vahiylerini benimle paylaştı., Alpha Omega'nın Lima'daki temsilcisinin kasetin kopyasıdır.-

- ALFA VE OMEGA: Bak, ben de herkes gibiydim; her zaman herkes gibi oldum; burada

sadece emirleri yerine getiriyorum; Tanrı bana bir kez konuştu, hala sakladığım bir not defterine not almamı söyledi; Bana bir mesaj ilettiler, yazmamı istedi; içeriği hatırlıyorum: Evlat, Tanrı'ya hizmet etmek mi istersin yoksa dünyevi yaşantısına devam etmek mi?; bu bir seçimdir, çünkü sen de, herkes gibi hayatta özgür iradeyi istedin; Düşünmem için bana üç dakika verdi; buna dikkat edilmeli... bana seçim için şans verdiği; ... Ona telepatik olarak cevap verecektim – Hayır evlat, yazıldı, sen yazılmasını istediğin için; her duyu tanrı tarafından istenilmiştir, sonra Ona döndüm: Tanrı Yehova, seni takip ederim, çünkü insan sonsuz değildir, ben sonsuz olanı takip etmek isterim.-

- Brother: Fakat ufak, o zaman ufak mıydıkBut little, were you little at that time?

- ALFA VE OMEGA: Evet, öyleydim.-

- Brother: Yedi yaşında, ve çoktan farkına varabiliyordun?

- ALFA VE OMEGA: Evet, evet; sonra, hala sakladığım o yaprak ve not defteri, artık yıllar yüzünden sarardı, sarımtırak; çantaya koymuş

olmalıyım, buralarda biryerlerdeydi; sonra bana tanrı dedi ki: Evet Evlat, biliyordum, ama testi geçmeliydin; her ne kadar Tanrı bunu bilse de testi geçmen lazımdı; çünkü testi geçemezsen tecrüben olmuyor.-

- Sister: Peki seni bir anda şaşırttı mı; şey diyelim... ansızın, birden O seni mi seçti?

- ALFA VE OMEGA: Evet, Sana şunu söyleyeceğim, hayal edebileceğin her şey Tanrı'yı istemiştir, diğerlerinin keşfetmeyi istedikleri gibi, ortaya çıkmasını istedi, her biri kendi içinde Tanrıyı ister.-

Yeni Vahiy

Sarmal ve Kuzu (Kiyamet 5)

KARASAL DÜNYA'NIN TANRISINDAN
TELEPATİK MESAJ...



<https://www.alfayomega.com/tr/> sayfasını ziyaret
edin ve and read Ne YAKLAŞIYOR ve GÖKSEL
BİLİM yazılarını okuyuns.

